

**Verksamhetsberättelse för  
verksamhetsåret 2017**

**equmenia**  
+ FAGERÅS

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE

## Inledning

Ännu ett år har avslutats för Equmenia Fagerås. Ett år som inleddes jättespännande då vi vid förra årsmötet bytte namn från SMU i Frykerud till Equmenia Fagerås. Vi var nog alla lite oroliga för hur det skulle gå att "ställa om" men då ropet "här var det hårda bud, här var det Fagerås, Fagerås" skallade över Ladtjärnstorp i somras visste jag att det skulle gå bra 😊

Equmenia-styrelsen har under året bestått av vice ordförande. Anna Fager, sekreterare Roger Husselius samt ledamöter, Evelina Tivehag, Åsa Nordlund, Andreas Dölerud, Cristine Salomonsson och Josefine Eriksson, Joakim Bäckryd.

Vårens diskussioner kretsade som vanligt mycket kring alla "normala" arrangemang men vi lade också grunden till vårt nya arbetssätt där varje styrelseledamot inför styrelsemötet kollar av kort med sin respektive verksamhet hur läget är. Tanken med detta är att styrelsen på ett enkelt sätt ska öka sin förståelse kring läget i de olika grupperna

Equmenia består inte bara av enskilda deltagare, ledare eller styrelseledamöter utan det är vi tillsammans som gör det möjligt att vi år efter år är bland de största kårerna på lägret och det är vi tillsammans som hjälps åt att skapa en mötesplats där ingen behöver sitta på avbytarbänken och som ger unga möjlighet att växa, glöm inte bort det!

Jag vill avsluta med att tacka alla som på ett eller annat sätt engagerar sig i vårt arbete, ni vet att ni gör en stor insats och utan er vore det omöjligt.

*Var redo! Anders Ekberg*

## Söndagsskolan

I vår verksamhet har vi haft söndagsskola under mycket lång tid. Vår söndagsskolgrupp är inte stor men kreativ och intresserad. Under gudstjänsttid från februari till maj och från september till december erbjuder vi söndagsskola. Barnen är med i gudstjänsten till och med barnrutan och går sen till sin söndagsskolgrupp. Under våren följde vi gudstjänstens tema och vidareutvecklade det i barngruppen. Höstens tema blev skapelsen där vi under sju söndagar följde skapelseberättelsen. Vi byggde upp ett landskap i sandlådan samtidigt som vi läste bibeltexten för varje skapelsedag och funderade runt den. Så närmade sig advent och söndagsskolans traditionella julfest. Söndagsskolgruppen brukar alltid bjuda på ett julspel, så även i år. Tillsammans skrev vi julspelet som fick namnet Jul varför? Här funderade barnen på varför vi egentligen firar jul och googlade fram olika svarsalternativ som gestaltades av dem själva. Till slut kom Maria och Josef med Jesusbarnet, änglar, herdar och vis man och sa –"Det är vi som är svaret". Samtidigt skickade barnen med en uppmaning till alla gudstjänstbesökare att stanna upp och tänka till om vad som är viktigt i juletid.

Under ett år brukar det bli ungefär tjugo tillfällen att träffas i söndagsskolan. Tillfällen där vi tillsammans lär oss mera om berättelserna i bibeln.

*Britt Eriksson*

## Spårarscout

Spårarscouterna går i klass 1 och klass 2 vanligtvis, men vi är inte så noga om någon vill stanna i vår grupp något år till. I år har vi flera som stannar eftersom inte alla är lika gamla. Som spårarscout får de pröva på lite vad scouting är, de får lära sig elda och tälja och hugga ved. Men mest försöker vi lära dem att samarbeta och att när man jobbar i en grupp så är gruppen starkare än de enskilda individerna. Under året har vi haft besök av brandkåren, fått se vad som finns i en ambulans, varit på mörkerspårning men höjdpunkten måste ändå vara lägret i sommar.

*Malin Ekberg*

## Upptäckarscout



Upptäckarscouterna i Fagerås summerar ännu ett år av knopar, eldar och gemenskap i patrullerna. Året har bjudit på ett flertal aktiviteter av både traditionellt och nyskapande slag. Till de mer traditionella aktiviteterna hör utomhusbio, bakning, badresa och påskfest och som nya aktiviteter har vi jobbat med vår värdegrund genom att bl.a. diskutera igenom FN:s barnkonvention och skriva egna förslag till vilka ytterligare punkter som borde vara med. När vintern övergick i vår började vi med lägerförberedelser, lägerbålsträning och naturligtvis besökte vi även Naestet för en hajk där scouterna bl.a. fick testa på bergsklättring. När så årets höjdpunkt, lägret började deltog vi med patrullerna "Raggarna" och "Varm Chokla" Årets läger hette Ladtjärnsmysteriet och

varje dag fick vi ytterligare en ledtråd till var skatten hade gömts på lägerområdet. Sista kvällen fick vi till slut reda på att skatten var gömd under lägerbålsscenen och samtliga deltagare fick senare en smakbit.



Hösten har varit annorlunda för oss ledare eftersom Berth, efter åtskilliga år som scoutledare, valde att sluta efter våren vilket gjorde att vi fått hitta nya roller i ledarstaben. Vi inledde med att öva upp våra scoutkunskaper inför Värmlandstrampen som i år avgjordes i Kristinehamn. Scouterna hade en fin dag och till slut kunde vi glädja oss med att patrullen Varm Chokla kom på en sjundeplats i scouttävlingen! Under återstoden av hösten har vi bland annat fått lite inspiration av vad man kan göra som äldre scout då Hanna Olsson besökte oss och pratade om "Explorer Belt" som hon genomförde i somras. Vi tränade också mer på scouting med målet att alla skall klara av 5 knopar samt de vanligaste surringarna. Innan vintern gjorde sig påmind fick vi också möjlighet att, tillsammans med scouterna från Kil, gå mörkerspårning vid Naestet varefter vi hajkade. Hösten avslutades med badresa där vi tränade livräddning samt ett fantastiskt luciatåg i Frykeruds kyrka där Sofie Ekberg var lucia.

*Anders Ekberg*

## **Gospelåret 2017 – Neighbourhood gospel**

Det har gått 24 år sedan vi startade upp Neighbourhood gospel!! Och vi blir aldrig färdiga eller klara med uppgiften att sprida det glada budskapet. 28 vanliga onsdagar har vi träffats under året. Fast de blir ju inte så vanligt eftersom vi sjunger gospel. Om det "vanliga" står för vardagströtthet så ersätts det med glädje och energi. Ja, så är det många som säger....

Vi hann att se oss om också. Vi har under året sjungit i gudstjänster i Frykeruds kyrka, Equmeniakyrkan Fagerås, Ölhmults sommarhem, Gospelfestivalen, Rudskyrkan och Tingvallakyrkan.

Vi tror att vi har en uppgift i att predika Guds kärlek i ord och ton. Vi fortsätter så även 2018.

*Ammi Eriksson*

## **Fotboll**

Vi är ett gött gäng som ses på lördagar och spelar fotboll tillsammans i Fageråshallen. Jag känner att det är väldigt kul och väldigt viktigt det känns som man bygger broar att som gör att de kanske vill komma på andra aktiviteter som vi har i kyrkan.

*Markus Ottersten*

## **Tonår**

Tonår: Under hösten har vi vart ett stabilt gäng på ca 10-15 pers som har setts på fredagkvällarna. Det är verkligen en jätte go grupp. Vi har gjort mycket kul ihop vi har blandat varit i Kil och hälsa på deras ungdomsgrupp och varit på badhuset i Karlstad och vi har kört "minuten" i våran kyrka bara för att nämna några saker vi gjort. På nyår så var vi ett litet gäng som lagade mat ihop och firade in det nya året ihop. Fredagen 19/1 har vi dragit igång vårterminen och då bjöd vi in årskurs 6 och det kom ett lite nytt gäng vilket är väldigt kul.

*Markus Ottersten*

## Söndagsvolley i Fageråshallen

1953 gav Sveriges Riksidrottsförbund ut häftet: "Volleyboll - spelet och dess regler".

På första sidan i häftet under rubriken "5 fina fördelars spel" så beskriver man varför man tror att volleyboll kan bli en succe i Sverige.

65 år senare så kan vi nog säga att Sveriges Riksidrottsförbund hade helt rätt när de plitade ner dessa punkter. Bilderna nedan är från en vanlig söndagskväll i Fageråshallen och de får sammanfatta de 5 punkterna .



Lars-Erik Salomonsson

## Valborgsmässofirande

Efter att vintern rasat ut var det dags att hälsa våren välkommen till Frykerud även i år. Kvällen inleddes med en massiv fikabuffé i Equmeniakyrkan. Nytt för i år var att vi hade bytt ut det traditionella sångdeltagandet mot ett bejublat musikquiz som Patric Lilja gjorde ett strålande arbete med. När mörkret lagt sig förflyttade vi oss till Karsbol där valborgskören sjöng in våren och byalagets ordförande Johnny Olsson höll årets vårtal.

*Anders Ekberg*

## Midsommarfirande

... hade vi helt traditionsenligt vid Baptistkyrkan med klädning av midsommarstången som sedan bars fram av många barn och vuxna tillsammans till musik av Midsommarorkester. När stången väl stod på plats ledde Ammi och Kerstin oss i sång och ringdanser tillsammans med Midsommarorkestern. När raketen blivit avfyrad höll Helena en andakt och sedan fikade vi i gröngräset och många barn (och större barn) köade för att få åka en sväng på traktorkärran runt Lundsområdet. Barnen kunde även rida på ponnyn Dumle, om de ville.

*Marie Torstensson*

## Frykerudsdagen

Frykerudsdagen arrangerades enligt traditionen den första lördagen i augusti som i år inföll den 5 augusti. Under dagen kunde besökarna köpa lotter i något av alla lottstånd, delta i barnens godisäventyr som i år hade Alien-tema, gå tipspromenad, köpa tunnbröd eller njuta av skabbelucker, kaffe med bröd eller korv. När man tröttnat på detta kunde man besöka Equmeniakyrkans loppmarknad och auktion eller utmana sina kompisar i Equmenias mångkamp. På eftermiddagen vändes allas blickar mot scenen där Andreas Jonsson and the Pink Cadillac band uppträdde. Som vanligt lyste solens strålar från en mestadels blå himmel och det var inte förrän besökarna hade åkt hem och arrangörerna höll på att plocka ihop det sista som regnskurarna föll över Fagerås. Sammanfattningsvis en mycket bra dag som även avspeglades både i tidningar och TV.

*Anders Ekberg*

## Gospelfestival

Årets gospelfestival slog ännu större rekord och under en oktoberlördag fylldes hela Fagerås av lyckliga människor som vandrade mellan de olika konsertlokalerna.

## Julmarknad

Tomtar, hemstöpta ljus, bakverk, sylt, marmelad och naturligtvis massvis av olika juliga lotterier, ja listan kan göras lång över allt som fanns att handla på Equmenias julmarknad i Equmeniakyrkan i början på advent. När dörrarna öppnades fylldes kyrkan snabbt av köpsugna Frykerudsbor och efter några timmars försäljning var det dags att avsluta med lotteridragning, andakt och sång i kyrksalen.