

# Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016



Frykeruds  
SMU

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE

## Inledning

SMU i Frykerud får nu lägga ännu ett år bakom sig. Vi har fått dela många härliga stunder tillsammans i våra grupper och året har även bjudit på några speciella högtider

SMU-styrelsen har under året bestått av vice ordförande, Anna Fager, sekreterare Roger Husselius samt ledamöter, Marie Torstensson, Evelina Tivehag, Åsa Nordlund, Andreas Dölerud, Cristine Salomonsson och Josefine Eriksson .

Vårens diskussioner kretsade som vanligt mycket kring alla "normal" arrangemang samt så klart Jesus Christ Superstar-konserterna och under hösten har vi diskuterat Ladtjärnstorp, ledarvård och hur vi kan öka SMUs intäkter

SMU består inte bara av enskilda deltagare, ledare eller styrelseledamöter utan det är vi tillsammans som gör det möjligt att vi år efter år är bland de största kårerna på lägret, att vi gång efter gång kan skicka jättemycket pengar till Rumänien och det är vi tillsammans som hjälps åt att skapa en mötesplats där ingen behöver sitta på avbytarbänken och som ger unga möjlighet att växa, glöm inte bort det!

Jag vill avsluta med att tacka alla som på ett eller annat sätt engagerar sig i vårt arbete, ni vet att ni gör en stor insats och utan er vore det omöjligt.

*Var redo! Anders Ekberg*

## Söndagsskolan

Under 2016 har vi gjort några djupdykningar bland bibelberättelserna. Vi har lärt känna den barmhärtige Samarien och Mose och vi har förstås också grottat ner oss i påskens och julens berättelser. Ibland har vi fortsatt prata om det som tagits upp i barnrutan och på det viset försökt skapa en helhet med gudstjänsten.

Höstterminen avslutades som vanligt med ett julspel där julevangeliet dramatiserades. Denna gång i en modern tappning där ett barn föddes i ett hotellgarage i en Stockholmsförort. Idén var barnens egen och de gjorde också manus. Vi ledare fanns bara med som bollplank och stöd i den processen. Barnen är fantastiska på att tillsammans skapa dessa julspel.

Liksom övriga SMU-grupper passar vi i söndagsskolan på att ha jullov några veckor in på det nya året. Som ledare känns det förstås väldigt roligt att redan strax efter trettonhelgen få frågan från barnen "är det söndagsskola idag?". Även om vi inte är så många varje söndag så tror vi ändå att det fyller en funktion.

*Rakel Salomonsson*

## Spårarscout

Spårarscout är en grupp för de barn som går i ettan och tvåan. I den åldern är oftast barnen nyfikna och det mesta vi hittar på brukar vara uppskattat. Därför är det mycket roligt att vara ledare för den barngruppen. Spårarna ska få prova på scouting t ex att tälja och att göra upp eld men mest jobbar vi med att samarbeta och att vara en bra kompis. Våren avslutades med ett läger. På hösten var vi på brandkåren i Boda, hade mörkerspårning och terminen slutade med luciatåg i Frykeruds kyrka.

*Malin Ekberg*

## Upptäckarscout

Den minnesgode känner igen flera av programpunkterna som genomförs då vi i god tradition har flera mer eller mindre fasta inslag i programmet. Tydliga sådana exempel har semlebakning med vidhörande ätning av de tillverkade alstren, badresa, påskfest och utomhusbio blivit. ScoutOL med typiska vinteraktiviteter har däremot fått lysa med sin frånvaro de senaste åren pga otjänlig väderlek. Brandkunskap är bra att ha varför vi besökte räddningstjänsten i Karlstad under Rogers fasta ledning. Övning ger färdighet brukar det heta varför vi lade några kvällar på att träna upp skickligheten i att surra och knopa det som behövs när ett lägerkök ska byggas. Elda behöver också en scout kunna så det fick också bli ett ämne för träning. I gammal Memorial-anda lät vi ledare oss utmanas av scouterna i ett antal mer eller mindre scoutiga tävlingar en kväll i maj. Att skrika behöver man kanske inte träna på kan man tycka men det gäller att skrika på rätt sätt och vid rätt tillfälle om man är på lägerbål. På detta är Rytande Björnen en mästare varför spårare och upptäckare drillades i denna ädla konst en kväll i maj. Givetvis hann vi även med en hajk innan det var dags för sommarens läger.

Att Värmland är världens mittpunkt kanske inte alla håller med om men världen kan i alla fall komma till Värmland vilket också var temat för årets läger. Varje patrull fick i förväg välja ett land att använda som tema för de olika aktiviteterna.

Skolstart är scoutstart som är trampträning. Att plugga in så mycket scoutkunskap som möjligt på ett par scoutkvällar är en utmaning vi försöker med varje år. Allt för att kunna genomföra årets Värmlandstramp med gott resultat.

Det kan räcka med att klättra ett par-tre meter för att få upp pulsen om man ska hänga i 90 graders vinkel mot en bergvägg. Denna utmaning testade scouterna på under hösten. Stoltheten var stor när man till sin egen förvåning klarade av det. Under hösten fick vi besök av scouter från Grums som berättade om sina äventyr under världsscoutjamboreen 2015 i Japan. Vi fick också pröva på att tillverka en japansk snurra. Hantverksskickligheten hos scouterna fortsatte vi att drilla under hösten då vi tillverkade fågelholkar. Varje patrull fick såga och spika för att få till det. Dessa holkar ska nu sättas upp under tidig vår 2017 för att förhoppningsvis utgöra bo för nyanlända.

Hösten brukar rundas av med mörkerspårning, hajk, scoutinvigning och slutligen lucia. Även i år genomfördes dessa aktiviteter.

Under hösten har vi varit fler ledare än tidigare, det har inneburit att vi kunnat dela upp scoutgruppen i patruller under lite mer ordnade former. Alla har nog upplevt att vi på det sättet fått en bättre samhörighet i grupperna och mindre press på ledarna när fler har kunnat dela på ansvaret.



Påskfest



Mat och musikinstrument från Peru

*Berth Solberg*

## **Gospelåret 2016 – Neighbourhood gospel**

Vårt 23:e år av glatt budskap har gått in i det 24 när detta skrivs. Det är alldeles fantastiskt vilka gudstjänster som vi kan tänka tillbaka på. För gudstjänster är det! Under året har vi i stort sett övat varje onsdag, istället för varannan som vi brukar. Varför? Jo, vi vill!! På det 23 året ökade vi alltså tempot!!

Vårt första projekt var inte ett dugg litet. Åter var det dags för Jesus Christ Superstar. Många övningar blev det, många körmänniskor kom och när det slutligen var dags, berättade många att de har blivit starkt berörda.

Höstterminens första sånggudstjänst var i Östervallskog. Efter det tog vi sikte på församlingens 150-års jubileum som sedan följdes av gospelsfestivalen. Fantastiska

fester alltsammans. Som vanligt avslutades året, eller rättare sagt startade vi upp det nya året, med nyårskonserten i Frykeruds kyrka. En tradition som nu har ca 14 år på nacken. Vi hoppas den håller länge än, för det är något väldigt speciellt med att få sätta an gospeltonen den allra första dagen på ett nytt år.

Vi hoppas och tror att det blir många härliga tillfällen att sprida det glada budskapet även under 2017.

*Ammi Eriksson*

## **Tonår**

Det har varit en bra och högst äventyrlig hösttermin på tonår. Varje fredag har vi samlats till gemenskap, och inte sällan har vi då åkt ut någonstans på det värmländska fältet. Exempelvis åkte vi ut till Karlstad under "Kulturnatta", för att bevittna ett antal extremt talangfulla sångare och dansare, där bland annat våra egna produkter Annie och Vera visade upp på sin utomjordiska potential. Vi åkte ut till Forshaga respektive Karlstad på "Come Together" där ungdomarna visade att de trivs med de andra församlingarna och har roligt. Sedan var vi även i badhuset och i december åkte vi även ut till Karlskoga för att kämpa oss till blod, svett och tårar på Boda Borg. Men vi har även haft oförglömliga fredagskvällar i kyrkan där vi lekt, skrattat, stöjat, ätit, pratat och lagt många timmar på att lyfta upp varandra till skyarna. Hajken under hösten var en verklig höjdpunkt, där mesta delen av ungdomarna sent framåt småtimmarna satt i en ring mitt i magneten och delade med sig till andra, och tog till sig av varandra.



Terminen avslutades med att vi i Fagerås bjöd hit folk från andra tonårsgrupper till en stor, avslutande julfest. En fest som lockade ungefär ett 50-tal gäster och där vi fick äta gott, prisa gud och dansa loss. Ett signifikativt avslut på en termin, den första med mig som ungdomsledare. Varje gång har det samlats ca 15 ungdomar, för att spendera fredagskvällen tillsammans med denna mycket välkomnande grupp av människor. Som ungdomsledare känner jag största tacksamhet för att ha kunnat vara här för att bevittna den utveckling vi som tonårsgrupp har genomgått under året. Nu till våren ska vi välkomna in årgången 2003 till tonår. Och jag ser fram emot en vårtermin där vi tillsammans som grupp utvecklas i gemenskap med varandra, men också i gemenskap med gud.

*Patric Lilja*

## Söndagsvolley i Fageråshallen

Gemenskap-Glädje-Grundslag= lite volleyboll på söndagskvällarna i Fageråshallen



*Lars-Erik Salomonsson*

## Jesus Christ Superstar

Under två dagar skulle vi genomföra det som hade varit många huvudfokus under hela våren. Över 100 själar var inblandade och hjälpte till på ett eller ett annat sätt. Jag pratar ju självklart om konsertversionen av Jesus Christ Superstar som gjordes som ett hjälpprojekt för en skola i Ciresu, Rumänien. När föreställningarna närmade sig så hade ensemblen övat och tränat i över tre månader. Mattorna rullades ut, scenen byggdes, lamporna sattes upp och kören värmde upp. Med runt 80 personer på scen och 300 i publiken blev det en mäktig upplevelse för alla. När vi framförde påsken budskap samlade vi tillsammans ihop 70 000 kr.

*Cristine Salomonsson*

## Valborgsmässofirande

Efter att vintern rasat ut var det dags att hälsa våren välkommen till Frykerud även i år. Kvällen inleddes med en massiv fikabuffé i Equmeniakyrkan där vi bjöds på underhållning av Maja, Linnea, Annie, Vera och Cristine. När mörkret lagt sig förflyttade vi oss till Karsbol där valborgskören sjöng in våren och Anna Wihlén höll årets vårtal.

*Anders Ekberg*

## Midsommarfirande

... hade vi helt traditionsenligt vid Baptistkyrkan med klädning av midsommarstången som sedan bars fram av många barn och vuxna tillsammans till musik av Midsommarorkester. När stången väl stod på plats ledde Ammi och Kerstin oss i sång och ringdanser tillsammans med Midsommarorkestern. När raketen blivit avfyrad höll Helena en andakt och sedan fikade vi i gröngräset och många barn (och större barn) köade för att få åka en sväng på traktorkärran runt Lundsområdet. Barnen kunde även rida på ponnyn Dumle, om de ville.

*Marie Torstensson*

## Frykerudsdagen

I år var det Bygdegårdsföreningen och PRO Frykerud som var huvudansvariga för programmet på Frykerudsdagen. Den strålande solen höll sig borta men det gjorde även regnet och dagen kunde genomföras utan paraplyer. Som vanligt stod SMU för glassförsäljningen som dock gick lite trögare i år än vanligt vilket vi skyller på det dåliga vädret.

*Anders Ekberg*

## Gospelfestival

Den 8 Oktober år 2016 var det en stor dag i lilla Fagerås. Folk anlände från höger till vänster på förmiddagen för att bevittna årets händelse i den lilla lugna byn. Gospelfestivalen stod runt hörnet och Frykerudfolkets längtan att få höra högklassig sång steg snabbt under förmiddagen. Neighbourhood Gospel skulle inviga festivalen klockan 11 i Equmeniakyrkan. Fullsatt med stor förväntan öppnades festivaldagen med mäktig gospel och glädje, och vi var igång. Vädret var grått men människorna var många, Fagerås är litet, men konserterna var många. Just denna dag hade alltså flera hundratals människor samlats för att gå runt bland lokaler och konserter. Traditionella gospelkörer blandades med Jazzband och ungdomsband. Det stora huvudnumret för ungdomen var Nouveau som rockade loss 3 gånger borta i Bygdegården, Medan Fagerås trouly Neighbourhood Gospel körde järnet i Kyrkan. Med huvudnumret och sista konserten på kvällen tillhörde definitivt Second Line Jazz band i samarbete med den ohyggligt duktiga sångerskan Isabella Lundgren. Fullsatt var det i Fageråshallen och förväntningarna var stora, men alla förväntningar överträffades fullständigt. Det levererades jazz på den allra högsta njutningsnivån, på allra bästa sätt. Konserten tog slut, Gospelfestivalen var slut, men minnerna kommer sitta kvar länge. Människor från alla delar av Svea rike hade kommit till lilla Fagerås

för en dag att minnas. 31 konserter med stor variation och hög klass. Efter den sista konserten avslöjades att även 2017 kommer innehålla en gospelsfestival på samma plats. 14 Oktober är det dags igen, Och med tanke på hur mycket det finns att smälta från 2016, så kanske det är bra att det är några månader kvar att ladda batterierna till.



*Patric Lilja*

## **Julmarknad**

Tomtar, hemstöpta ljus, bakverk, sylt, marmelad och naturligtvis massvis av olika juliga lotterier, ja listan kan göras lång över allt som fanns att handla på SMU:s jullotteri i Equmeniakyrkan i början på advent. När dörrarna öppnades fylldes kyrkan snabbt av köpsugna Frykerudsbor och efter några timmars försäljning var det dags att avsluta med lotteidragning, andakt och sång i kyrksalen.

*Anders Ekberg*

## **Församlingens 150-årsfirande**

Den 2 september startade 150-årsjubileumshelgen med SMU:s kväll: SMU memorial. En rolig och fartfylld kväll för alla som någon gång genom åren varit delaktig i SMU:s ungdomsverksamhet. Vi började på gräsmattan utanför kyrkan där de som ville delta bildade lag och sen fick genomföra en femkamp. Den bestod av klassiska grenar som stövelkast, göra upp eld, skidåkning, volleyboll och militärtältuppsättning. Kvällen fortsatte inne i kyrkan med en mumsig tacobuffé och en mycket välgjord och spännande musikquiz i flera etapper. En väldigt rolig kväll för alla som var där!

*Åsa Nordlund*